

Voetbal tegen racisme

De casus van Sa'ad Barhum





Gekoppelde sportscholen voor de vrede

Sa'ad Barhum

Sa'ad is een Arabische Israëliër die opgegroeid is in het dorp Ein Rafa, een klein plaatsje tien kilometer ten westen van Jerusalem. Zolang Sa'ad het zich kan herinneren, is hij dol op voetbal en heeft hij als kind getraind bij voetbalteams van de gemeenschap en op school.

Zoals de meeste kinderen in Israël, had Sa'ad in zijn jeugd weinig betekenisvolle en persoonlijke interactie met zijn Joodse leeftijdsgenootjes. Ten minste, totdat zijn school in Ein Rafa geselecteerd werd om deel te nemen aan het programma "Twinned Peace Sport Schools" (Gekoppelde sportscholen voor de vrede) van het Peres Center waarbij Sa'ad, destijds 12 jaar oud, leerde over de waarden diversiteit, inclusiviteit, en vrede, en voetbalde in gemengde teams met Joodse leerlingen van de nabijgelegen gemeenschap Bet Shemesh.

Sa'ad nam twee jaar deel aan het TPSS-programma, en zegt dat het programma een grote invloed op zijn leven gehad heeft. "Er zijn altijd programma's geweest waarbij Arabieren en Joden, Palestijnen en Israëli's bij elkaar gebracht zijn. Maar totdat ik deelnam aan het TPSS-programma was ik me nooit bewust geweest van projecten die dit door middel van voetbal doen. Het programmakader heeft mijn persoonlijkheid in de loop der jaren veranderd en beïnvloed, door voetbal te gebruiken als instrument om mijn gedachten en ambities te vormen tot hoe ik iets kan doen om bij te dragen aan de samenleving en de mensheid, hoe ik Joodse en Arabische kinderen kan helpen elkaar in de ogen te kijken en alleen de mens voor zich te zien, hoe ik hen kan helpen op dezelfde golflengte te komen en hun gevoelens niet te onderschatten," aldus Sa'ad over het programma.

Sa'ad bleef na zijn deelname betrokken bij het programma, waarbij hij als oudere leerling de programmacoaches vrijwillig hielp en zich later formeel aansloot bij het coachingspersoneel. Momenteel werkt Sa'ad, die nu 29 is, voor het programma "Sport in the Service of Peace" van het Peres Center als werkveldcoördinator, waarbij hij zorgdraagt voor het succes van het TPSS-programma in gemeenschappen en scholen in heel Israël.

"Door dit project ben ik geworden wie ik nu ben. Ik streef ernaar om mijn hele leven op dit terrein te blijven werken, of dat nu bij het Peres Center is of in andere toekomstige functies," zegt Sa'ad.

Het Peres Center is ongelooflijk trots op Sa'ad, wiens traject van deelnemer aan TPSS tot geliefd en gewaardeerd lid van ons programmateam de levensveranderende invloed belichaamt van ons werk op honderden Joodse en Arabische kinderen die elk jaar deelnemen aan ons programma "Sport in the Service of Peace".

Bron: <https://www.peres-center.org/en/the-organization/projects/sports/tpss/>



